

Geloofd zij Jezus-Christus !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Jeanette TOMME

echtgenote van de heer Michel MOERMAN

geboren te Elst op 18 februari 1913 en, wonende te Sint-Blasius-Boekel, godvruchtig overleden in het hospitaal te Oudenaarde op 13 januari 1981.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

De dierbare overledene heeft een betrekkelijk lange lijdensweg van ziekte afgelegd vooraleer ze ter ziele is gegaan. Met een bewonderenswaardig geduld - zo bleek bij het ziekenbezoek van de pastoor - droeg ze dit kruisje, haar vertrouwen stellend op haar lievelingsheilige de H. Antonius.

Voor Jeanette en voor ons allemaal was en is een welgemeend gebed en een offerend gebaar nooit te vergeefs ook al wordt ons gebed en offer schijnbaar niet verhoord naar onze eigen wensen. Bij O.-L.-Heer is het altijd verhoord, ook langs de tussenkomst van een of andere lieve heilige.

Alhoewel Jeanette al maanden ziek ten huize was, nadat ze al meer dan één keer in een ziekenhuis verbleef, is de ziekte plots toegeslagen en werd ze weer naar het ziekenhuis gevoerd. Daar werd ze opgewacht door een priester die haar in volle bewustzijn - en met godsvrucht - de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk bezorgde. Moge de Heer van leven en dood haar nu barmhartig zijn.

Dierbare echtgenoot Michel, heb dank om uw geduld en uw wekenlange zorgen om mij. Ik had normaal

nog al wat jaren kunnen leven. Nu blijft gij alleen achter in ons huis. Stel uw vertrouwen op O.-L.-Heer. Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw moeder en grootmoeder dankt u eveneens om uw vriendelijke genegenheid en bekommernis om mij. Blijft mij met uw vader - grootvader gedenken.

Beste broer, schoonbroer, schoonzusters, verwanten, geburen en vrienden, hebt dank om uw medeleven in de rouw en om uw gebeden, in het bijzonder ook aan gebuur Pater Noël die me een paar dagen vóór mijn afsterven nog bezocht.

Aan allen die me weldeden : dank en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

Michel MOERMAN, zijn kinderen en kleinkinderen danken U voor uw blijken van kristelijk medeleven.

De hoogmis-namis zal plaats hebben te Sint-Blasius-Boekel op zondag 18 januari 1981 te 9.30 uur.

*Begrafenisonderneming R. De Fauw-Moreels
9630 Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12*