

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

VICTOR TKINT

Rustend Veldwachter

echtgenoot van Mevrouw

ELISA VANDERLINDEN

geboren te Nederbrakel, op 21 november 1892,
en er godvruchtig overleden op 10 augustus 1962,
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden
in extremis en de Pauselijke Zegen „in articulo mortis“.

Lid van de Bond van het H. Hart,
het Xaverianengenootschap en de H. Barbara.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918

Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden
Ridder in de Orde Leopold II met zwaarden

Ridder in de Kroonorde met zwaarden

Vereerd met het Burgerlijk Ereteken.

„Indien iemand Mij dient, volg hij mij na
en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar
zijn; indien iemand Mij dient zal de Vader
hem eren“.

(uit het evangelie van 10 aug., sterfdag v.d. overledene.)

Van de duurzame overledene mag gezegd
worden dat hij werkelijk de oproep van de
Meester, gedurende zijn ganse leven, in al
zijn bezigheden en ambt heeft willen be-
antwoorden. Hij heeft God gediend in de
naaste, zijn familie, zijn medeburgers waar-
over hij als veldwachter zorgen moest.

Inderdaad, hij was een goede, wijze, kriste-
lijke man en huisvader die tot voorbeeld mag
gesteld worden. Als trouw en oppassend lid

van de bond van het H. Hart wist hij steeds,
als man van gezag, het voorbeeld te geven.
Wie Gods wet en recht erkent, kan zich ook
door anderen doen eerbiedigen. Zo was hij
door zijn medeburgers geacht en geëerbiedigd
in zijn niet altijd gemakkelijk ambt. De
duurbare overledene kon en mocht een
vermaning geven.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie-
leden, mijn heengaan is wel plots geschied
en is voor U een droefenis. Temeer daar ik
ondervinden mocht dat het U een vreugde
was mij te verzorgen en rond mij te zijn aan
mijn ziekbed. Gedenk echter het evangelie
van mijn sterfdag: „De Vader zal mij eren“.
Blijft mij gedenken in uw gebeden en tot
weerziens allen in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De Families TKINT, VANDERLINDEN, DE
STAERKE en VANDEPONTSEELE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470