



VROOM AANDENKEN

aan Mejuffer

ARLETTA T'KINT

dochter van

Jules en Maria DAMIENS

geboren te Kaster op 10 oktober 1945 en er na een kortstondige ziekte overleden op 24 oktober 1965, bediend in extremis met het heilig Oliesel.

Zij was lid van de H. Hartbond.

Om Uw deelname in de zware rouw danken U:

Heer en Mevrouw Jules T' KINT-DAMIENS

Heer en Mevrouw Servais T' KINT-MESPREUVE
en kinderen

Heer Joris T' KINT

Heer en Mevrouw Wilfried D' HONT-T' KINT en
kinderen

Heer en Mevrouw Maurits DEKEYSER-T' KINT
Mejuffer Greta T' KINT.

Heer Paul WILLEQUET, haar verloofde.

De Familiën T' KINT - DAMIENS - CLEMENT -
NOTEBAERT.

Goede Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige
rust en het hemelse Licht verlichte haar.

Er is geen dood, alleen een sprekend zwijgen
dat, als muziek uit verre achtergrond,
ons nodigt hoopvol 't aardse te ontstijgen,
te nemen wat de Heer het beste vond.

Er is geen mensendenkkracht sterk genoeg
om het „waarom“ tenvolle te beseffen,
waarom Arletta ging, in jaren vroeg,
om zich als engel boven ons te doen verheffen.

Zij droeg het haar waar Englen mee bekoren,
zij droeg de ogen die hun Ziel verraadt;
in haar was Hoop en Liefde mee geboren,
met haar een lichtglans van de wereld gaat.

En zij was lief, onschuldig en tevreden
met wat zij kreeg en op haar beurt ons gaf.
Zij ruilt, beloond, het eeuw'ge voor het heden,
wie niet misdaan heeft, wacht geen straf!

En wij, wij blijven zoeken in dit leven
naar steunpunt, waarden, zin aan ons bestaan.
Arletta kon ons veel, zóveel nog geven,
maar wie die 't Oordeel Gods kan tegengaan?

Gij dochter, zusterdje, die nooit vermeedt Uw lach
te schenken aan elk mens, zo klein als groot,
elk zal U blijven zien als hij U zag
in leven. Voor U, Arletta, is geen dood ...

J. K.

Druk. VandeMeulebroeke - Kerkhove.