

*O Heer, hier eindigt 't aardse zwerfen.  
Hier valt het restje rest aan scherven.  
Hier sterft men... eer men verder leeft...  
Men moet het blad wel keren, Heer  
Wil men het volgend hoofdstuk lezen.  
Een hoofdstuk eeuwenlang geprezen,  
maar dat geen mens gelezen heeft...*

*Julien tkint*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

***Andre tkint***

**echtgenoot van Mevrouw  
Elisabeth Van den Bossche**

Geboren te Nederbrakel op 2 juli 1929  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 7 februari 2002,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

*Waarom moest jij zo lijden,  
waarom moest jij zo strijden.  
Waar jouw woorden niets meer zegden,  
waren er kleine dingen die alles uitlegden.  
Zonder woorden spreken,  
is soms beter dan de stilte te verbreken.  
Na al die slechte dagen,  
waar je al dat leed hebt moeten dragen.  
Ging je zachtjes van ons heen,  
en legde je hoofd dan rustig neer.  
Al wat jij ons hebt gegeven,  
blijft voor altijd met ons leven.  
Bedankt voor wat je voor ons deed.*

*C. G.*

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.

Namis op vrijdag 22 februari om 18.30 uur  
in de decanale kerk te Nederbrakel.