



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mijnheer

AMÉDÉ t'KINT

echtgenoot van

Mevrouw **RACHEL t'KINT**

Oud-Strijder 1914-1918,

geboren te Welle op 13 Januari 1892 en aldaar
godvruchtig overleden op 1 Februari 1953,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De raadsbesluiten van God zijn ondoorgrond-
baar; dit toch weten we, met vaste zekerheid: God
bemint ons als een vader en doet alles tot ons
uiteindelijk welzijn, ook wanneer wat gebeurt ons
pijn doet.

De dierbare afgestorvene was een christen met
diep geloof en richtte al zijn daden naar dit geloof.
In al wat hij deed zag hij Gods welbehagen en hij
beminde zijn evenmens om God. Zijn gedachtenis
blijft dan ook in eer bij de mensen.

Beminde echtgenote, samen hebben we de
vreugden en het leed van het leven gedeeld, met
de zoete hoop dat nog een tijd te mogen doen God
schikte er anders over. In vrome onderwerping
zult ge zeggen: « Uw wil geschiede.»

Beminde kinderen, denkt aan het goede voor-
beeld dat ik U gaf en volgt het in ere en deugd.
Blijft deugdzaam en eer uw moeder en gehoor-
zaam haar. Ge weet dat dit mijn innige en laatste
wens is.

Allen bidt voor mij, ik bid voor u hierboven tot
aan het blijde weerzien in de hemel.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U. (300 d. afl.)

Troostend voor onze diepe smart waren
uw bliken van deelneming die ons naar
het hart gingen en waarvoor U oprecht
erkentelijk zijn:

Mevrouw **AMÉDÉ t'KINT.**

zijn echtgenote.

Mejuffer **IRÈNE t'KINT,**

Mijnheer **JAN t'KINT,**

Mejuffer **ANNIE t'KINT,**

Mejuffer **MAGDA t'KINT,**

zijn kinderen.

De Familiën **t'KINT,**

MEESENS,

t'KINT en

MERTENS.

Aalst Drukk.: « De Gazet van Aalst. »