

« Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht,
Gij zijt mijn Heer, ik erken het; ik vind geen
geluk buiten U. »

+

WIJ BIDDEN VOOR DE VERRIJZENIS VAN

De Heer Roger 'T KINDT

weduwnaar van Mevrouw

Diane VAN OOST (weduwe I. MOERMAN)

geboren te Kruishoutem, de 2 juli 1932 en plots
overleden te Kruishoutem de 9 september 1977,
gezalfd met het H. Oliesel en begeleid door het
gebed van de H. Kerk.

Lid van de K.W.B.

Drie jaar na het overlijden van zijn dierbare
echtgenote is Roger onverwacht door de Heer
geroepen tot de eeuwigheid, nadat zijn gezond-
heidstoestand geleidelijk was achteruitgegaan.
Hij heeft samen met zijn echtgenote gezorgd en
gewerkt voor zijn kinderen met liefde en toe-
wijding. Toen zijn vrouw stierf, was dit voor
hem een zware beproeving; hij heeft de een-
zaamheid, die daardoor in zijn leven kwam,
diep aangevoeld en er erg door geleden.

De woorden uit de Schrift over Gods Liefde
bieden hoop en troost in ons verdriet, licht en
sterkte voor de toekomst van zijn kinderen,
het eeuwig leven voor Roger die voor de Heer
verschenen is, voor ons allen vrouwen om
onze eindbestemming te willen bereiken:

« De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoed-
dig en goedertieren. Hij handelt met ons niet
zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze
schuld. »

Dierbare kinderen, kleinkinderen, schoonmoeder,
familie, ik verlaat onverwacht dit dal van tra-
nen en hoop door Gods barmhartigheid het Rijk
van vrede en eeuwige rust te bekomen. Ik dank
U allen voor uw goedheid en attenties. Bewaar
mijn naam in uw herinnering door uw dagelijks
gebed.

Goede vrienden en kennissen, toont mij uw trouw
en hulp in een innig gebed tot de verzezen Heer.

Laat ons bidden voor Roger als teken van
vriendschap en als belijdenis van ons geloof in
de verrijzenis: « God, Gij zijt barmhartig en
telkens weer wilt Gij sparen en vergeven. Nu
bidden wij met aandrang voor uw dienaar Roger,
die Gij vandaag tot U geroepen hebt. Hij heeft in
U geloofd, op U heeft hij zijn hoop gesteld.
Reik hem uw hand, leid hem binnen in het Va-
derhuis, en neem hem op in de vreugde waar-
aan geen einde komt. »

H. Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het
uur van onze dood. Amen.

De families

'T KINDT, DE VRIEZE, VAN OOST,

COLPAERT en MOERMAN

DANKEN U OPRECHT VOOR UW GEBEDEN

EN KRISTELIJKE DEELNEMING.

sanderus

292