

Het is volbracht!
† BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FELIX T'KINDT,

weduwnaar van Mevr. Eulalie HAERINCK,
geboren te Kruishoutem, den 14 Januari 1859 en
er godvruchtig in den Heer ontslapen den 11 Juli
1948. Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.
Lid van 't Genootschap van den H. Franc.-Xaver.

De goede oude vader is heengegaan. Bedroeft
U echter niet, zulke een vader te hebben verloren,
maar verheugt er u over zulk een vader gehad
te hebben. Hij was een diep gelovig man, een
geestdriftig strijder in het St. Franciscus ge-
nootschap, de kerken priesters om Gods wil
genegen, de grote steun en raadgever voor zijn
kinderen, de trouwe vriend voor zijn omgeving.
De Heer zegende hem met een hogen ouderdom
midden zijner kinderen en hij was er gelukkig
tot hij zijn laatste dag voelde naderen. De laat-
ste heilige Sacramenten te ontvangen en dan
maar rustig te sterven met de blijde hoop op
een gelukkige eeuwigheid, was zijn laatste
uitgesproken wens. Gelukkige man, wat mogen
U vele mensen zo'n sterftuur benijden. Wat is
uwe houding een prachtig voorbeeld geweest,
een wegwijzer voor elk mens die zoekt naar
't ware geluk.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hoezeer
het mij ook pijnigde U te moeten verlaten, toch
heb ik mij gaarne aan Gods Wil onderworpen,
Hij schikt alles ten beste. Blijft mekaar steunen
en liefhebben, 't is Gods gebod en mijn laatste
verlangen, en bewaart levendig in uwe harten
de gedachtenis aan uwe ouders. Houdt ze in
eere vooral door uwe vurige dagelijkse ge-
beden. Vaartwel en tot bij den Heer.

Mijnheer en Mevrouw Achiël HAERINCK-T'KINDT, kinderen en kleinkind:
Mevrouw Weduwe Jules T'KINDT-WILLEMIJNS, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Maurice T'KINDT-GISTELINCK,
Mijnheer en Mevrouw Alfons T'KINDT-VENS
Mijnheer en Mevrouw Adolff T'KINDT-VAN PRAET en kinderen,
Mejuffer Marie T'KINDT,
Mijnheer en Mevrouw Albert VAN THUYNE-T'KINDT en kinderen,
De familiën T'KINDT en HAERINCK.

Bedanken U innig om de gebeden en
blijken van genegenheid.