



Tot vroom en blijvend aandenken aan
MEVROUW

CLARA 'T KINDT

weduwe van de Heer Remi VERGHEIJNST

geboren te Kerkhove op 13 januari 1896 en zachtjes
in de Heer ontslapen
in de nacht van 15 oktober 1973.

Op een verrassende wijze werd moeder 's nachts door de dood aan ons ontnomen. Zeker, de dood verrast altijd. Hij komt, zegt de Heer, als een dief in de nacht. Daarom maant de Heer ons aan om steeds waakzaam te zijn en niet onvoorbereid te staan, wanneer ons uur gekomen is.

Dat mogen we, Goddank, van onze moeder zeggen: ze was altijd gereed om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Zij was een voorbeeld van diepe vroomheid: nooit heeft zij een gelegenheid laten voorbijgaan om thuis de H. Communie te ontvangen, wanneer zij zelf naar de kerk niet meer kon gaan.

Zij was een echte, goede moeder. Zij heeft geleefd voor haar kinderen, haar kleinkinderen en haar echtgenoot. Zij had maar één verlangen en dat was zich te mogen inzetten voor hun geluk. Ook buiten haar gezin was zij één en al toewijding.

Veel en hard heeft zij in haar leven gewerkt. Zij heeft dan ook de vreugde mogen smaken in haar oude dag, samen met haar echtgenoot, door haar kinderen omringd te worden met tedere liefde en warme genegenheid.

Na het afsterven van vader, nu twee jaar geleden, hadden wij gehoopt haar nog vele jaren bij ons te mogen zien in haar vertrouwde zetel bij de haard, maar het heeft niet mogen zijn.

Nu zij zachtjes en rustig in de Heer is ontslapen, troosten wij ons met de gedachte dat zij bij de Heer mocht ontwaken, in zijn eeuwige vreugde en vrede, waarin zij heeft geloofd en waarop zij heeft gehoopt.

Beste Kinderen en Kleinkinderen, heb dank voor uw goede zorgen en kinderlijke toewijding. Het gebeurt maar zelden, dat een mens op jaren zo door haar kinderen met tedere zorg en vriendschap wordt omringd zoals gij het met mij hebt gedaan. Moge de Heer u daarvoor belonen.

Beste Familieleden, Vrienden en Geburen, ook u dank ik voor uw vriendschap. Blijf mij in uw gebed en het H. Misoffer gedanken.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor mij.

Heer en Mevrouw Albert Vergheijnst-Vanderschelden
en kind,

Heer en Mevrouw André Declercq-Vergheijnst
en kinderen,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.