



Tot blijvende en dankbare
herinnering aan

De Heer
ANDRÉ T'KINDT

echtgenoot van Mevrouw Simonne RONSSE

geboren te Kruishoutem op 27 april 1933
en plots thuis te Wortegem overleden op
Paaszondag 7 april 1996,
gesterkt door de laatste H.Sakramenten.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
schoonmoeder en de families
T'Kindt - Nollens en Ronsse - Beulque

danken U voor de blijken van deelneming.

*De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
te Wortegem op vrijdag 31 mei 1996 om 19 uur.*

Funeral Service Vanhoutteghem Waregem

Op het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer Jezus is vader naar zijn Schepper teruggekeerd. De zalige pasen die zijn kinderen hem kwamen wensen werd zo, totaal onverwacht, in woorden van eeuwige zaligheid omgezet.

Verrast door dit heengaan, zorgden de kinderen er voor, in sterke verbondenheid met elkaar, om vader de laatste eer te bewijzen. Een beetje hulpeloos, want moeder was er niet. Simonne was voor enkele dagen in Lourdes om Onze-Lieve-Vrouw te vragen haar gezin en allen die ze liefhad te zegenen. De sfeer van haar lourdesbedevaart werd bij haar thuiskomst omgekeerd in diepe droefheid om het heengaan van haar echtgenoot.

André was een man zonder grote woorden. Een harde werker voor zijn gezin. Liefdevol ging hij om met zijn kinderen en in zijn kleinkinderen zag hij toekomst. Zonder afscheidswaarden is hij voor altijd van ons heengegaan. *Lieve echtgenote*, samen hebben wij lief en leed gedeeld. In ons samenzijn is nu een leemte ontstaan. Bid voor mijn zielerust, ik spreek voor u ten beste bij de Heer.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, nu ik er niet meer ben zullen jullie verder voor moeder moet zorgen. Schenk haar de liefde en genegenheid die altijd onder ons is geweest. Dat zal voor mij een grote vreugde zijn.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, wees voor ons de troosteres in deze droeve dagen.

