

Mijn taak is af, mijn werk is volbracht. Ik zal met blij verlangen mijn loon uit Gods hand ontvangen.

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

MARCEL TIREZ

echtgenoot van Mevrouw
Irma VAN STEENBERGHE

geboren te Everbeek op 24 december 1910 en er schielijk overleden op 13 januari 1971, gezalfd met de H. Olie «in extremis».
Oudstrijder 1940-1945

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het de Heer behaagd heeft ; zijn naam zij geprezen.

Een recht man en vriend voor iedereen is naar het grote Vaderhuis gegaan. Zijn leven was goed, eenvoudig en oprecht. Zulk een leven is de ware voorbereiding tot de dood. Die dood is voor ons gelovigen, geen ondergang maar een overgang. Wij nemen onze verdiensten met ons mee.

Dierbare echtgenote, in U mocht ik steeds een steun ondervinden. In dankbare liefde verlaat ik U. Laten wij die liefde over het graf heen voortzetten en elkaar helpen en steunen door een gebed.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor die kinderlijke liefde en genegenheid waarin we zo lang gelukkig waren. Bidt veel voor mij. Blijft kristen en deugdzaam, daarin liggen en het geluk en de ware vrede opgesloten. Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt U mijner en tot blij wederzien bij de Heer.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families TIREZ, VAN STEENBERGHE, DEWEZE en LEROY,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.