



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Esther TIREZ

weduwe van de Heer
Albert VAN WIJMEERSCH

geboren te Everbeek op 5 september 1912
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 17 april 2000,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Die mooie foto ...
getuige van jouw blijheid,
om er op ons nieuwjaarsfeestje weer bij te zijn.
Zo hebben we jou ook altijd gekend :
jij deelde zo graag in die prettige momenten van ons leven,
er was telkens weer die gezellige sfeer als jij erbij was.
Jij straalde steeds iets behaaglijks uit,
en dat stelde ons allen gerust ...
Ma, Maraine, we zijn je zo dankbaar
omdat je met ons zoveel liefde en begrip kon delen.

Maar nu doet het toch zo'n pijn,
we kunnen het niet verstaan ...
maar we moeten je nu laten gaan
en we zullen je enorm missen !

Slaap nu maar zacht
en koester je bij bompa,
en weet goed dat jullie nu samen in ons aller hart
een héél tedere plek zullen innemen.

*Uw kinderen, kleinkinderen
en lieve achterkeinkinderen*

