

Dit weze een vroom aandenken aan

Paula Godelieve TINEL

echtgenote van
BERT D'HAESE

geboren te Ronse op 19 februari 1890
en in de Heer ontslapen te Hekelgem
op 10 september 1970.

Liefste Moeken, gij zijt lang bij ons gebleven. Toch laten wij u maar node gaan, ook al weten wij dat gij komt in een betere wereld, waarin enkel nog vreugde is.

Wij blijven bedroefd achter omdat wij uw milde ogen niet meer zien, uw bezorgde stem niet meer horen en uw zachte hand niet meer voelen in onze hand.

Dankbaar denkt uw man terug aan de lange reeks van jaren waarin gij, als zijn meisje en als zijn vrouw, trouw met hem hebt geloofd en getwijfeld, gehoopt en gevreesd, gedroomd en gewerkt, gejubeld en geschreid.

Weer voelen uw tien grote kinderen zich klein en beseffen zij hoe gij u op het kleed en op het hart hebt laten treden, hoe gij u verheugd hebt in hun aanhankelijkheid, hoe gij ze blij en droef de een na de ander uw huis hebt zien verlaten, hoe gij hebt meegeleefd met de vreugde en de rouw van hun gezinnen.

Uw vele kleinkinderen hebben in uw lieve ogen de hemel zelf gezien.

Allemaal vereren wij u als een heilige: gij hebt ons getoond wat liefde en trouw is.

Wij zijn God dankbaar dat uw oude dag is geweest als een milde nazomer, in wiens warmte wij ons allemaal hebben gekoesterd elke keer als wij bij u waren, over u spraken of aan u dachten.

Wij zijn God dankbaar dat hij u genadig is geweest toen hij u snel tot zich nam en u de pijn bespaarde anderen in uw hulpbehoevendheid tot last te zijn.

Wij zijn God dankbaar dat gij hebt behoord tot die groep van mensen die het ons mogelijk maken te geloven dat de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Blijf ons bijstaan in onze moeilijke uren door uw beeld in onze herinnering gaaf te bewaren.

Blijf voor altijd ons Moeken door voor ons ten beste te spreken bij God zoals wij u in onze gebeden zullen blijven gedenken.

Bert D'HAESE,
zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind,
de families TINEL en D'HAESE,
danken U voor de blijken van
medeleven.