

†

Beeldhouwer Frans TINEL

geboren te Maldegem de 11 juli 1895
overleden te Gent de 5 maart 1964

Hij was in de eerste plaats eerlijk tegenover God en de mensen. Hij was er dan ook van overtuigd dat hij recht had op de mening die de zijne was, ongeacht de grote of geringe betekenis van het objekt, ongeacht de reacties van de mensen. — Niets kon hem breken of voor lange tijd ontmoedigen omdat hij in waarachtigheid en dapperheid de sterke man en tevens de onverstoorbare geliefde voor zijn vrouw wilde zijn; omdat hij in pijn en leed geschraagd werd door de liefde en de zorg voor en van zijn kinderen; omdat hij zijn kunst met harstocht en taaheid als een heilige roeping beleefde in dienst van God en Vlaanderen. — Bid voor hem.