

Dat niet mijn wil, maar de uwe geschiede !



**TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW**

Joanne TIMMERMANS

echtgenote van de Heer
Adolf LEMAGIE

geboren te Ukkel op 17 december 1890 en god-
vruchtig overleden te Elst op 6 maart 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was vol geloof, zuiver van hart, rechtzin-
nig en godvrezend, gans haar leven leefde ze
voor God en haar gezin.

In een gezegende ouderdom is haar ziel tot
God teruggekeerd, te midden van de beproeving
heeft ze alles aanvaard wat haar overkwam en
zo stierf ze in vrede.

Bij de dood der gelovigen, wordt het leven
slechts verwisseld, niet weggenomen : alleen het
tijdelijk omhulsel wordt ten grave gedragen,
de ziel verwerft een eeuwige woonplaats in de
hemel.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, gij weet hoe wij van elkander hebben ge-
houden, hoe wij voor elkander gezorgd en ge-
werkt hebben, wilt nu moeder in uw vader be-
minnen. Gij weet ook, hoe wij steeds, onze
kristelijke plicht vervulden in gebed thuis en
in de zondagsmis zolang wij konden. Doet het
ons na en gij zult moedig en gelukkig leven en
gemakkelijker de moeilijkheden te boven ko-
men.

Blijft mij gedenken in uw gebeden, zo blijven
wij het best in kristelijke liefde verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

**De families LEMAGIE, JANSSENS, TIMMER-
MANS en COSTERS,**

danken U voor uw blijken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.