

Wie God vreest moet de dood niet vrezen want  
hij zal hem een bron van geluk wezen.

Eccl. 1. 13.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mevrouw

## Catharina Timmermans

Weduwe van Mijnheer

### Philippus De Mesmaeker

geboren te St-Martens-Bodegem, de 23 Decemb. 1873  
aldaar godvruchtig overleden de 21 Februari 1952,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was een godvruchtige en deugdame vrouw,  
een voorbeeldige moeder, een ware schat voor  
haar kinderen. Zij was goed en minzaam jegens  
eenieder en daarom geacht en bemind door allen  
die haar kenden. Bemind van God en de mensen  
zal haar gedachtenis in zegening bewaard wor-  
den.

Zij was verduldig in het lijden, gans overgege-  
ven aan de heilige en aanbiddelijke Wil des Heren  
overtuigd dat degene die met Christus lijden eens  
met Hem zullen verheerlijkt worden.

Vaartwel, beminde Kinderen en Kleinkinderen,  
hebt dank voor al uw liefderijke zorgen en bidt  
voor de lfenis mijner ziel, al de dagen van uw  
leven. Volherdt in de liefde des Heren, dan zal  
Gods zegen immer over u bewaard blijven... Ik zeg-  
en u allen en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Ond. v. Begraf. St-Mart.-Bodegem, Ch. Schoukens

De familiën TIMMERMANS,  
DE MESMAEKER,  
CRABBE  
en VAN DROOGENBROECK,

zeer getroffen door de bliken van  
innige deelneming, danken U van  
harte.