

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JULIAAN TIMMERMAN,

echtgenoot van Mevrouw

MARIA, CLARA BEERENS,

Stichtend Bestuurslid der Mutualiteit
«Helpt Elkander» Oosterzele.

Vereerd met het Mutualiteitsereteken
van 1* en 2* klas.

geboren te Oosterzele, de 28 juni 1906
en er godvruchtig overleden, de 17 december 1963,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden

De duurzame overledene was een godvrezende en rechtschapen man, die de weg der deugd en eenvoud bewandelde. Zonder klagen of morren heeft hij al zijn leed aanvaard uit de hand van God en met deemoed gesmeekt en gebeden om hulp, maar eerst heeft hij de kelk van het lijden tot op de bodem geledigd. Zijn ziel is gerijpt door het offer en uit het uitgeputte lichaam is hij nu opgestegen tot God voor de eeuwige vreugde en rust.

We vernederen ons, o Heer, onder Uw machtige hand en aanbidden Uw ondoorgrondelijke raadsbesluiten, want al Uw wegen zijn barmhartigheid en genade.

Beminde echtgenote, te zamen hebben wij vreugde en lasten gedeeld; de Heer roept mij tot Zich: troost u, wees sterk en tot weerziens in de hemel. Ik dank u voor de goede zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt omringd. Blijf mij verder indachtig Uw vroom gebed.

Duurbare familieleden en vrienden, ik vraag U een gebed voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19



Mevrouw Juliaan TIMMERMAN, geboren
Maria, Clara BEERENS;

De Familie TIMMERMAN;

De Familie BEERENS;

De Familie SERGEANT;

De Familie VAN HERREWEGHE.

gevoelig voor uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.