

* Voor uw geloovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aardisch verblijf is ontbonden, wordt in den Hemel een eeuwige woonstede weer opgebouwd. *

(Prefatie - Mis der Overledenen)



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de vrome ziel van den Heer

Elie, Omer, Gerard Timmerman

weduwnaar van Mevrouw

Gudala REYNTJENS

geboren te Sysele (W.V.) den 23 November 1903 en schielijk overleden te Deftinge (O.V.) den 14 November 1946, gesterkt door het H. Oliesel.

.....
Drukk Pieraert, Geeraardsbergen

Geboren uit een diep christelijke familie en gesticht door het goede voorbeeld van zijn ouders bleef hij steeds rotsvast getrouw aan het diepe geloof dat hij had meegekregen en ging plichtbewust en onverstoort den zwaren weg van het recht en van zijn overtuiging.

Diep was zijn leed toen zijn dierbare echtgenoot, de zó toegenegene moeder zijner kinderen hem ontviel, maar moedig en vol zelfopoffering droeg hij het zware kruis.

Talrijk zijn degenen die rouwen om zijn vroegtijdig heengaan, want God alleen weet hoever hij in stilte heeft geholpen met goeden raad en milden steun, en hoe begrijpend hij stond tegenover hen die onder zijn wijs beleid waren gesteld.

Een goede en trouwe vriend was hij voor velen, een liefdevolle, zorgzame vader voor zijn kinderen, die zijn trots en vreugde waren en die hij zó hartstochtelijk heeft liefgehad.

Zijn plotseling heengaan heeft ons allen die hem hebben gekend en gewaardeerd met ontzetting geslagen. In diepen rouw buigen wij het hoofd voor Gods ondoorgrondbare mysteries.

Liefste vader, wij hadden U zó noodig, te vroeg zijt U van ons heengegaan.

Waak nu samen met moeder over ons met dubbele zorg en liefde; mocht het voorbeeld van uw leven onze sterkte zijn en ons vertrouwen voor de toekomst, totdat we eens allen mekaar voor altijd wederzien.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! (100 d. afl.)

R. I. P.