



Na jarenlange moedige strijd tegen  
een onverbiddelijke ziekte en een leven vol  
grenzeloze inzet voor haar gezin,  
familie, vrienden en kennissen,  
werd aan onze liefde ontnomen

MEVROUW

**Suzanne TIELEMANS**

weduwe van Jos VAN HOOFF in haar eerste  
huwelijk,

echtgenote van Willy DE LAUW

geboren te Leuven op 16 december 1942  
en overleden te Geraardsbergen  
op 8 november 1994,  
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

*De families TIELEMANS, DE LAUW, VAN HOOFF,  
VAN GENNIP, BAETENS en LOSSIGNOL,*

*danken U voor uw gebed en blijken van  
meeleven.*

Gij waart een moeder met een gouden hart,  
aanvaardde blij de vreugde, gedwee de smart.  
Gij hebt ons veilig steeds de weg getoond naar  
al wat schoon was in het leven; nu wordt gij  
door God beloond voor alles wat gij hebt  
gegeven.

Tot op het laatste ogenblik ben je - zoals je altijd  
was - moedig gebleven en heb je dapper  
gestreden.

Allen zullen we je zo zeer missen.

Vooral je echtgenoot Willy en kinderen Martine  
en Swa waren je een belangrijke rijkdom en  
zorg. En je kleinkinderen Jolien en Silke, je  
oogappeltjes waarmee je zoveel geduld had  
en waarvoor je zoveel deed. Ze zullen naar je  
vragen en nog niet begrijpen.

Ook bij vrienden, familie en kennissen blijft een  
leemte. Je was er zo graag bij.

Dankbaar zijn we om de liefde en de zorgen die  
je ons gaf.

Het wordt nu onze sterkte om mekaar te helpen  
en om je vreedzaam in onze herinnering te  
blijven koesteren.

Met pijn, maar hoopvol zeggen we U tot  
weerziens bij de Heer.

Rust zacht,  
we dragen je levenslang in ons hart.

---

Begr. Van den Driessche, Astridlaan, 177, tel. : (054) 41 28 50

