

Heer geef zijn Ziel de eeuwige rust



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER
SOTER TIBBAUT

weduwnaar van Mevrouw
MARIE VAN GANSBEKE

geboren te Velzeke de 30 december 1884
en godvruchtig overleden te Merkem de
16 december 1959, gesterkt door de H.
Sakramenten.

Degenen die steeds geleefd hebben in de
vreze des Heren, hebben niets te duchten in
het uur der dood.

Eenvoudig in zijn geloof, het hart tot God
gericht, kweest hij eerlijk zijn plicht : hij was
een voorbeeldige echtgenoot, een zorgvuldige
vader. Waarlijk kristen was zijn onderwerping
aan Gods Wil in lijden en beproeving.

Zalig is de mens die de beproeving met ver-
duldigheid doorstaat, want na de beproeving zal
hij de kroon ontvangen die de Heer beloofd
heeft aan hen die Hem beminnen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en vooral
gij mijn dochter Jeannette die mij met de teder-
ste zorgen hebt omringd, ik dank U voor uw
goedheid en genegenheid. Ik zal God bidden
voor wat Gij voor mij gedaan hebt. Maar blijf
mij ook indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DEN DRIESSCHE-TIBBAUT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Valère TIBBAUT-VAN DAELE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Michel VERSTUYFT-TIBBAUT,
Mijnheer en Mevrouw André SACHEM-TIBBAUT en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen,
Zijn broeder, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten.

De familiën TIBBAUT, VEKEMAN, VAN GANSBEKE, VEKEMAN

danken voor uw gebeden en blijken van deelname in hun rouw.