

God, Gij die 't eeuwig leven zijt,  
verrijzenis, onsterf'lijkheid  
wil hem Uw vrede geven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

Roger **THIJS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria MOREELS**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 juni 1930  
en godvruchtig overleden in het A.Z.  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 25 november 1988,  
nadat hij de Pauselijke Zegen en de  
Ziekenzalving ontvangen had.

De levensweg van een mens loopt doorheen  
de dagen van geluk, doorheen de dagen van  
pijn en verdriet. Van elk dezer dagen heeft Roger  
zijn levensdeel gekregen. Hij kende de tevren-  
denheid en de vreugde van grote werkzaamheid  
en noeste vlijt, waardoor hij instond voor zijn  
gezin. In zijn laatste levensjaar vooral onder-  
vond hij de beproeving van een lange ziekte,  
die een mens met ontgoocheling en twijfel kan  
vervullen. En toch was de moed waarmee hij  
deze krankheid droeg, bewonderenswaardig, en  
verzoende hij zich met de beperktheid die deze  
kwaal voor hem betekende. Zijn heengaan is  
voor zijn echtgenote en kinderen een gemis  
van iemand die in hun leven een bijzondere  
plaats innam.

Bemide echtgenote, samen hebben wij ge-  
werkt en gezorgd voor ons gezin, samen hebben  
wij de goede en de kwade dagen gedeeld. Gij  
weet dat het scheiden mij zwaar is gevallen.  
Dank u om wat gij tijdens ons huwelijk voor  
mij geweest zijt, dank u vooral om uw be-  
zorgdheid en uw hulp tijdens mijn ziekte, om  
uw regelmatig bezoek bij mijn ziekbed.

Dierbare kinderen, ik heb voor u allen ge-  
leefd, uw welzijn en geluk heb ik steeds voor  
ogen gehad. Ik dank u om de genegenheid die  
ik van u ondervinden mocht, om uw zo sterk  
meeleven tijdens mijn ziekte. Vertel mijn klein-  
kinderen, Monika en Emelie, hoeveel ik van  
hen hield, hoe zij mijn trots waren.

"God, ons hart schreit om onze dierbare  
overledene Roger. Neem hem op in Uw vreugde  
en laat zijn goedheid in ons hart bewaard blij-  
ven. Schenk ons een sterk vertrouwen en een  
vaste hoop op een weerzien."

---

Mevrouw Maria MOREELS,  
Guy en Marie-Paule THIJS - STEVENS,  
Marc THIJS,  
Paul THIJS,  
Monika, Emelie THIJS,  
René en Augusta MOREELS - DE CLERCO,  
De families THIJS, MOREELS, ROSKAM en  
DE CLERCO,

zijn U erkentelijk voor uw blijken van  
genegenheid bij hun rouw.

---

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize.