

Al moet ik het duister in van de dood,  
onder Uw hoede, Heer, durf ik het aan.



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW  
**RACHEL THIJIS**

echtgenote van de Heer  
**REMI VAN DEN BORRE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 13 april 1911 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus  
te Opbrakel op 14 november 1986, nadat zij  
de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de  
H. Teerspijze ontvangen had.

« Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van  
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid  
waarvan ons de openbaring te wachten staat »  
(Rom. 8,18). Met dit woord van de Schrift voor  
ogen kunnen echtgenoot en kinderen van deze  
overleden vrouw en moeder hoopvol gelovend  
haar toekomst tegemoet zien. Na een leven, vol-  
ledig gegeven aan haar gezin en aan haar klein-  
kinderen, en waarin ziekte en beproeving haar  
niet gespaard werden heeft ze maandenlang de  
duisternis gekend van een pijnlijk lijdensbed. Zij,  
die gans haar leven in groot geloof, vroom ge-  
bed en diepe godsvrucht haar naastbestaanden  
was voorgedaan, deelde tijdens haar laatste  
ziekte in de eenzaamheid en de godverlatenheid  
die ook Christus op Zijn kruis kende en Hem  
deed uitroepen: « Mijn God, mijn God, waarom  
hebt gij mij verlaten? ». Maar zoals Christus'  
lijden en dood Hem voerde naar de glorie van  
Zijn verrijzenis, zo zijn ook het lijden en de

dood van deze vrouw de toegang geworden tot  
een leven waarvan niemand bevroeden kan wat  
God weggelegd heeft voor hen die Hem in hun  
leven bemind en gediend hebben.

Dierbare echtgenoot, samen zijn wij gelukkig  
geweest in ons werken en ons zorgen voor ons  
gezin. Samen deelden we ook de narigheden van  
de oude dag en samen hadden we zorg voor  
elkaar. Dank u om wat gij voor mij gedaan hebt.

Bemide kinderen, omdat gij allen de vreugde  
van uw ouders geweest zijt ben ik dankbaar.  
Niettegenstaande uw onmacht tegenover mijn  
lijden spraken uw dagelijkse bezoeken mij toch  
steeds van uw kinderlijk meelevens met uw moe-  
der. Zorgt goed voor vader en blijft steeds van  
elkaar houden.

Lieve kleinkinderen, gij waart mijn trots en  
mijn vreugde. Ook gij hebt innig meegeleefd  
met de beproeving die ik moest doorstaan. Blijf  
samen met gans onze familie bidden: « Heer,  
wij bidden U voor haar die ons dierbaar was en  
nu uit ons midden is heengegaan. Wij vragen U  
dat niets van haar mensenleven verloren zal  
gaan, en dat zij in alles waarin zij groot is ge-  
weest tot ons moge blijven spreken, nu zij ge-  
storven is. Heer, geef haar de eeuwige rust ».

**De families THIJIS, VAN DEN BORRE,  
VAN CAUWENBERGE en DE GUISMÉ,**

danken u voor de blijken van christelijke  
medevoelen en voor uw gebed.

---

Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59  
Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41