

De dood is het einde van de arbeid, de beloning
onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OCTAAF THYS

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE COLLAGE

geboren te Ste Maria-Lierde, de 19 Maart 1875 en
aldaar godvruchtig overleden, de 12 Augustus 1950
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer
te voorschijn. Gelukkig deze die het uur zijner dood
voor ogen heeft en zich alle dagen bereid om wel
te sterven. Nav. XII.

Hij was een man eenvoudig en oprecht van hart,
God vrezend en afwijkend van het kwaad. Hij heeft
gewerkt en gezorgd voor zijn huisgezin en zijn
kinderen christelijk opgevoed.

Met een voorbeeldig geduld en onder de tedere
zorgen en genegenheid der zijnen doorstond hij
met een christene gelatenheid de beproeving ener
langdurige ziekte welke God hem overzond. De
dood is de verlossing van alle ellenden en een
schat voor hem die wel geleefd heeft.

Dierbare echtgenote en kinderen, onvoorzien en
pijnlijk valt onze scheiding. God roept mij tot een
beter, een eeuwig leven, waar wij weldra samen
zullen verenigd zijn.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitgeverij Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familie THYS,

De familie COLLAGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.