

Een vlijtige vrouw is de kroon van haren echtgenoot.  
Spr. 12-4.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw  
**MARIA-FLORIDE THYS**  
Echtgenoot van  
**Mijnheer Camiel Roels,**

geboren te St. Maria-Lierde, den 11 Juli 1906, en godvruchtig overleden te Gent, in het Burgerlijk Hospitaal «De Bijloke» den 6 Maart 1947, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

In het midden mijner dagen ga ik tot de poorten des grafs... mijne dagen zijn vergaan als rook, en gelijk de pas ontloken bloem wordt ik onder de voeten getrapt. Ps 38.

O dood ! hoe wijs zijn uwe lessen ; gelukkig die ze aanhooren en volgen.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed, was zij nu de trouwe echtgenoot, de goede kristene moeder, die zorgde voor haar huisgezin. Door een kwaal getroffen, zag zij onverwachts de dood naderen ; doch als goede kristene, was zij gansch onderworpen aan den H Wil van God.

De dood der rechtvaardigen is de verlossing hunner smarten en de verwisseling hunner ellenden tegen een beter eeuwig leven. H. Greg.

Teergeliefde echtgenoot, te vroeg is onze scheiding. Gaarne zou ik nog jaren bij u gebleven zijn, om u door mijne liefde gelukkig te maken. Doch God heeft er anders over beschikt. Draag zorg voor ons teergeliefd kind en leer het voor moeder bidden. Tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

R. I. P.

Uitg. Lafort. St<sup>e</sup> Maria-Lierde.

De Familiën THYS, ROELS,  
CATERNANG en DE HENAU.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.