

Ten Paradijze geleiden u de Engelen !

†

Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Maria THJS

weduwe van de Heer Richard Van der Stichelen

geboren te St.-Maria-Lierde op 8 juli 1898 en in de
Heer ontslapen te Gent op 22 oktober 1982. Ge-
sterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Het is herfst. De levensmoeë bladeren dwarrelen
van de bomen. Alle leven naar buiten toe sterft af,
trekt zich terug in verstillig. De winter is in aan-
tocht...

Ook voor moeder nam deze laatste weken de
aktiviteit snel af. Het drukke bezigzijn, de zorgen-
volle aktiviteit verminderde van dag tot dag. De
overgang uit dit tijdelijke leven naderde snel. Het
nieuwe, ons verborgen leven is aan gebroken...

Wij vergaren nu de vele herinneringen. Wij koes-
teren haar zachte woorden, de vertrouwde geba-
ren, de talrijke gebeurtenissen uit een ver verleden
en van dichtbij...

En wij zijn dankbaar voor al het goede dat ons door
haar gegeven werd... ook voor de voorbije zorgen
die we haar mochten teruggeven.

Haar energieke aanpak maakt ons ook nu sterk.
Haar vast Godsgeloof schenkt vertrouwen voor
haar toekomst...

Met de dichter bidden wij :

Wij danken u die moeder waart,
wij blijven om uw goedheid vragen ;
gij leeft, voorbij uw aardse dagen,
waar elke geheim is opgeklaard !
Uw beeltenis in hart en huis
staat glanzend voor wie u beminden ;
straks zullen wij u wedervinden
voorgoed met ons bij Jezus thuis.

(Helderenberg)

Voor uw gebed en blijken van kristelijke deelne-
ming, DANKT U de familie van de dierbare overle-
dene.

Alg. Begraf. R. Cocquyt - Evergem
Tel. 53.85.06

DRUK VAN DER MEULEN - EVERGEM