

"De mens en weet vandage niet
wat morgen zal bringen.
Ook niet wanneer de rasse dood
hem in de weg zal springen."



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

MARCEL PETRUS THIJS

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE VAN DEN ABEELE

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 april 1922 en
er godvruchtig in familiekring overleden
op 25 oktober 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In deze milde herfst kleurt de natuur naar de
kerkhofbloemen. De bruingele kleuren met wat
zon erop doen ons bewonderd staan kijken. Wij
kunnen moeiliijk vermoeden dat achter die pracht
de pijn schuilt van het wegwijnende leven.

Zo is het in een mensenleven dikwijls. Het
sterven van de mens is een pijnlijk proces, dag
na dag. Dikwijls ongemerkt ervaren wij hoe het
leven kwetsbaar als het is, afgebroken wordt. Het
is als in de natuur achter het zienderogen kwijn-
nende leven zit de belofte van nieuw leven.

Heengaan uit dit leven is een wet van de na-
tuur waaraan eenieder zich dient te onderwer-
pen. Maar soms komt de dood te vroeg, zo on-
verwacht. Zo is Marcel plots naar de stilte van
de eeuwigheid vertrokken. Verdriet en tranen zijn
onze eerste reactie. Wij hebben tijd nodig om
de leegte van zijn sterven te verwerken.

Marcel was een goed man. Hij stond steeds
gereed om anderen te helpen. Dat zullen zijn
vele vrienden dikwijls herhaald hebben deze
laatste dagen.

Voor zijn vrouw was hij de eenvoudige, lieve
man; samen hebben zij een schoon gezinsleven
opgebouwd, elkaar steeds nabij in blijde en
droeve dagen.

Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij de
goede vader en grootvader. De kinderen zagen
hun vader graag. Zij wisten wie hij was en had-
den een bijzondere verering voor hem. Nu of dan
zouden zij hem eens afgeremd hebben omdat,
wanneer het met zijn gezondheid wat minder
ging, hij te veel deed. Want hij dacht nooit aan
zichzelf. En bij ziekte of pijn kloeg hij nooit. Als
zo'n mens plots uit het leven weggaat, laat dit
een grote leemte.

Zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen
treuren. Vele vrienden zullen hem missen. Het
was ne goeie mens. Hier doet afscheid nemen
pijn.

Maar het is geen troostloze pijn. Wij trekken
ons op aan die diepmenselijke goedheid en
vriendschap. Wij willen gelovig opkijken naar
Christus, die ons de weg gewezen heeft. Geloven
is de Goedheid, die in God haar oorsprong heeft,
zichtbaar maken, zoals Christus ons geleerd
heeft.

Mijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, dank voor al uw liefde en genegenheid.
Dienstvaardigheid is een grote bron van geluk.
God zegene en beware u allen.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

**De families THIJS, VAN DEN ABEELE,
COLLAGE en VOCAET,**

danken U allen voor uw medeleven.



Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449