

Wij zijn als zoekers op de aarde  
naar wat geluk en zaligheid -  
maar 't beste dat een mens vergaarde  
is goedheid, die het hart bewaarde  
en ons bij God 't geluk bereidt.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## JOZEF THIJS

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA VAN DEN HAUTE**

geboren te Deftinge, op 2 februari 1921  
en er plots aan alle genegenheid ont-  
trokken op 9 november 1979,  
gezalfd in « extremis ».



De families **THIJS, MORTIER,**  
**VAN DEN HAUTE** en **VAN DER CATSEYE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

---

Uitg. J. GHIJS, Deftinge

Er blijft voor altijd het vast vertrouwen  
in Hem die alle leven leidt,  
met hart en geest gelovend :  
liefde stijgt uit boven alle tijd.

Heden is de wereld weer een stukje armer ge-  
worden aan trouwe werkracht... gewetensvol  
doorzetten... zin en inzet voor plicht en trouw...  
smaak voor al het schone in de schepping...  
Jozef Thijs... hem werd dit alles plots afgeno-  
men om het in de handen van de Heer neer te  
leggen als een bewijs dat hij de zin van geloof  
en leven had begrepen...

Pijnlijk is het breken van het gezinsgeluk...  
van de brede genegenheid en vriendschap, die  
zoveel doen rouwen en zoeken naar troost en  
toekomst.

Hij was bezorgd om de anderen, nooit om zich  
zelf... en vanuit een onverwoestbaar geloof en  
trouw aan de Kerk, was hij bezielde met een  
mildheid om te begrijpen, te bemoedigen en te  
helpen... Hij hield van het leven, van al wat ver-  
heft en kunstvol aandoet... van gezin... kinderen  
en kleinkinderen... wist stil en eenvoudig het  
harde te verwerken om de traan van de anderen  
te kunnen drogen... De Heer zal nu zijn eeuwig  
loon zijn en de sterkte van hen die zo droevig  
zijn om dit haastig heengaan...

Duurbare echtgenote, niets kon ons harder  
overkomen dan deze zo vroege en plotse schei-  
ding. Blijf moedig. Mogen kinderen, kleinkin-  
den, bloedverwanten en vele meelevende mensen  
u steunen en naar de toekomst richten door  
Gods hulp in de daadwerkelijk naastenliefde, die  
dergelijke situaties kan aanpakken en tot troost  
en steun verwerken... Zeer veel dank om al die  
goedheid... om de medewerking in alles... om  
het gebed en de kranige aanpak om verder voor  
de anderen te leven...

Dank om uw aller meeleven...