

" Het leven is geen troon om op te zetelen,  
maar een brug om over te stappen van  
wereld tot wereld ".



Liefdevol aandenken aan  
mevrouw

## JEANNE THYS

weduwe van Richard Dandoy

geboren te Viane-Moerbeke op 9 januari 1908  
en godvruchtig overleden te St.-Martens-  
Lierde op 16 januari 1988, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

Op de oude kerk noemde iedereen haar  
Jeanneken. Voor ons was het ma, of meme.  
In een dorpswijk waar iedereen iedereen  
kent was het jarenlang een vertrouwd beeld  
haar elke morgen de stoep te zien kuisen.  
Haar leven lang stond ze ten dienste van  
de mensen. Eerst in het stationnetje aan  
den halt, daarna in haar winkeltje naast de  
smidse van haar man.

Hoevelen hebben er genen druppel gedron-  
ken, en hoevelen zijn er 's middags niet  
mee aan tafel geschoven.

Ze leefde steeds voor haar kinderen en  
kleinkinderen. En toen ze alleen kwam te  
staan was het ook bij hen dat ze troost en  
steun vond.

Stilaan werd ze ouder, en toen ze niet meer  
zo goed te been was voelde ze zich soms  
wel eens moedeloos, nutteloos. Haar geluk  
kon echter niet op toen ze hoorde dat haar  
kleindochter bij haar zou komen inwonen.  
Aan iedereen vertelde ze't. De jaren eisten

echter hun tol en toen ze kort na elkaar  
twee zware operaties moest doorstaan hield  
iedereen het hart vast. Maar Jeanneke was  
taai, en vocht voor wat ze waard was. Ze  
kwam terug naar de haar verrouwde buurt,  
maar haar gezondheid had een flinke knauw  
gekregen.

Haar kinderen en kleinkinderen wisten dat  
het nu hun beurt was om haar te verzorgen  
en te geven wat zij altijd al had gegeven.  
Haar wens was om tot haar laatste dag  
thuis te mogen blijven. Het vroeg van  
iedereen veel opofferigen, veel inspannin-  
gen, maar wat voor dankbaarheid kregen  
we er niet voor terug. Ondanks de goede  
zorgen van kinderen en kleinkinderen ging  
ze van dag tot dag achteruit, al doofde ze  
stilaan uit. En toen ze ons allemaal, een  
week voor haar overlijden bij haar riep,  
wisten we dat ze haar laatste strijd begon-  
nen was. Alleen, tegen het onafwendbare lot  
Pas nadien hebben we beseft dat ze die  
strijd niet verloren, maar gewonnen heeft.  
Ze had geleefd als mens maar was gestor-  
ven als een prinses, omringd door allen die  
haar dierbaar waren.

Het ene woord nooit hoger dan het andere,  
altijd opgewekt en steeds bereid te helpen.  
Wij zijn gelukkig dat we haar gekend  
hebben.

Dag Jeanneken, dag ma, dag meme, en  
bedankt voor alles.

De families Thys, Dandoy,  
Katernang en Van Huffel  
danken U voor blijken van christe-  
lijk medeleven en voor uw gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem