

" God, wees mij barmhartig, toon mij het licht van uw aanschijn ".



Als lid van onze kristengemeenschap vragen we u een gebed voor de zielerust van mevrouw

## **IRMA THIJIS**

echtgenote van de heer

### **ALFONS MORTIER**

geboren te Deftinge op 5 april 1902 en er godvruchtig overleden op 6 juni 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het sterke hart van deze vrouw, die veel van het leven en van de mensen heeft gehouden, is, na jarenlange strijd tegen ziekte en menselijke kwalen, voor altijd stil gevallen.

Gedurende meer dan een halve eeuw heeft zij zich, aan de zijde van haar trouwe echtgenoot, blijmoedig en offervardig ingezet voor het welzijn van haar gezin. Samen hebben ze liefde en leed gedeeld. In haar net maar eenvoudig ingericht huisje genoten ze in stille vreugde van een welverdiende rust. Om haar minzaamheid en bescheiden hulpvaardigheid werd zij door velen gewaardeerd. Het viel haar bijzonder pijnlijk, toen zij, enkele maanden

geleden door ziekte gedwongen haar huis moest verlaten, doch bij haar dochter vond ze gelukkiglijk een goede oppas en verzorging. Op de ontmoeting met haar schepper was zij voorbereid, zodat we nu vol vertrouwen mogen bidden: Vergeef haar, Heer, wat ze tijdens haar leven in zwakheid misdeed, schenk haar uw licht en vrede en laat haar delen in uw onvergankelijke vreugde.

Dierbare echtgenoot, dankbaar om alles wat ik van u mocht ontvangen neem ik tijdelijk afscheid van u. Moge de Heer u sterken en opbeuren. Geliefde kinderen, van u heb ik steeds gehouden. Uw bezorgdheid was voor mij een grote troost. Vaarwel en tot blij weerziens bij de Vader. En u allen, familieleden en vrienden vraag ik om uw gebed zodat we allen weer eens mogen voor altijd verenigd worden.

---

De families THIJIS, MORTIER,  
DE COUVREUR en VERLIE

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Uitg. Miserez, Deftinge