



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Germaine THYS

weduwe van de heer
Richard VAN ONGEVAL

geboren te Deffinge op
26 augustus 1907 en godvruchtig thuis
overleden op 22 juni 1995,
gesterkt door het H. Sakrament
der Zieken.

~~~~

Moeder, uw moegewerkte handen liggen  
roerloos gevouwen. Uw moedig hart is stil  
gevalen. Uw immer waakzame en liefdevolle  
ogen blijven gesloten. Nu zien wij nog beter wat  
gij voor ons zijt geweest.  
Een sterke vrouw, een goede moeder, een lieve  
kleine meter. Ze leefde voor haar  
achterkleinkinderen die zij zo bewonderde.  
Zolang haar krachten het toelieten was zij de  
voortdurende aanwezige, bekommerd om het  
welzijn van gans haar gezin en gans de familie,  
niets ontging haar. De mensen die zij dagelijks in  
haar huis mocht ontmoeten waren haar  
vrienden. Luisteren en vertellen, aanmoedigen  
met een kous op haar schoot of nog wat  
naalwerk, was zij vol aandacht voor wat er  
gebeurde in de buurt of op de parochie.

---

Begr. V.d. Driessche, Geraardsbergen, tel.: (054) 41 28 50

In oprecht geloof en gebed was zij diep  
verbonden met de zorgen en noden van de  
familie en de mis in de kapel was haar sterkte en  
troost.

Toen zij moe van de jaren en uitgeput van  
krachten te bed moest blijven, werd zij omringd  
door de dagelijkse zorgen en genegenheid van  
haar kinderen. Dag en nacht mocht zij rekenen  
op hun aanwezigheid. Geduldig heeft zij haar  
lijden gedragen, en met een glimlach en met  
een goed woord wist zij ons nog steeds aan te  
moedigen met een dankbaar hart.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en lieve  
achterkleinkinderen, gij zult vragen waar is de  
kleine meter nu. Ik ben samen met vader nu bij  
Jezus, die voor ons gekomen is om te zeggen,  
dat wij, over de dood heen, bij Hem zullen leven.  
Wie in Jezus gelooft heeft eeuwig leven, nu mag  
ik thuis zijn bij God. In gebed blijven wij elkaar  
heel dichtbij. Dank U allen!

Wat ik op aarde voor U geweest ben, mag ik nu  
zijn vanuit de Hemel, samen met de Hellige  
Maagd Maria, de Moeder van Jezus en ons aller  
moeder.

Moge de Heer U allen zegenen en sterken en  
nog vele jaren gelukkig voor elkaar bewaren.

~~~~

*De families THYS, VAN ONGEVAL, DE COUVREUR
en DE GEYTER,*

*danken U voor uw aanwezigheid en blijken van
innige deelneming.*

Druk Langendries Chris, tel.: (054) 58 72 04.