

*« Nu rusten zijn handen in eeuwige vrede.
Nu zwijgen de zorgen en 't werk en 't verdriet
en alles wat vader op aard heeft geleden
werd helder en hemels, een zilveren lied ».*

Vroom aandenken aan

DE HEER

André THIJS

echtgenoot van Mevrouw

Rosa ABEELE

geboren te Schendelbeke

op 30 september 1931 en godvruchtig

overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth

te Zottegem op 8 maart 1992,

gesterkt door

de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families THIJS, MAES,

ABEELE en BEAUPREZ,

danken U voor Uw blijk van
genegenheid en medevoelen.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49
Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

*Er is niets in een mensenleven dat
ons meer met verstomming slaat dan
de dood, het wegvallen van een wezen
dat ons dierbaar is.*

*Toch is de dood een alledaags ver-
schijnsel en moeten we de werkelijkheid
aanvaarden.*

*De dierbare overledene heeft geleefd
als een eerlijk en plichtsbewust mens,
sympathiek in omgang, bekommerd om
zijn echtgenote en kinderen. Iemand op
wiens woord men kon bouwen.*

*Dierbare echtgenote en kinderen,
vrienden en geburen, weent niet om
mijn heengaan, hebt dank voor uw
liefde en toewijding welke gij mij steeds
hebt toegedragen.*