

IK heb U een voorbeeld gegeven
opdat gij zoudt doen zoals ik U gedaan heb.
(Jo., 13-15)

+

Met liefde en dankbaarheid denken wij terug
aan

DE HEER

**Omer, Liévin, Victorine, Régule, Marie
THUYSBAERT**

weduwenaar van **Mevrouw Irène STANDAERT,**

geboren te Stokene op 2 april 1889
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel
op 4 februari 1982,

gesterkt door Christus
in Zijn HH. Sakramenten.

—

Wij bewaren dankbaar het beeld van een
diepgelovig man die altijd en overal handelde
volgens geweten en christelijke principes;
van een man met een edele gestrengheid,
met een zuiver gevoel voor rechtvaardigheid,
nederig-bescheiden en uiterst voorzichtig in
woord en oordeel; kortom het beeld van
een voorbeeldig vader en grootvader, van
een goed en schoon mens.

Hij hield van de natuur en kon haar pracht
en rijkdom in zich opnemen.

In zijn laatste levensjaren, vooral na het
verlies van zijn echtgenote, kon hij aldus
loskomen uit zijn zorgen en tegenslagen om
zich als 't ware toen reeds - in Gods wijde
natuur tussen bloemen en planten - te wanen
bij de Schepper, zijn eindbestemming waarin
hij tot in zijn diepste wezen geloofde. Hij
was innig verknocht aan zijn familie, dankbaar
om de thuis die hij er had, en hij volgde
met stille trots het werk van zijn zoon
dokter, de opgang van zijn kleinkinderen, voor
wie hij vooral het aanmoedigend voorbeeld
zijn wou tot vreugdevol vervullen van hun
plicht.

Beminde kinderen en kleinkinderen, weest
niet bedroefd om mijn heengaan ook al
doet het U veel pijn; God heeft mij de
zegen geschonken zoveel jaren in uw midden
te mogen verblijven; thans ga ik mama
vervoegen in de hemel om er samen verder
uw voorsprekers te zijn.

Heb dank voor uw genegenheid en tedere
zorgen; dankt ook het verplegend personeel
van de kliniek voor alles wat zij voor mij
deden en vergeet mij niet in uw gebed.

Heer, geef Uw dienaar de eeuwige rust.

De families

THUYSBAERT, STANDAERT,
DE BUCK, DOBBELAERE,

danken U voor de bliken
van deelneming en genegenheid
in rouw en gebed.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel