

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONTINE THOMAS

echtgenote van Mijnheer

Jean-Baptist VAN DAMME

Geboren te Michelbeke op 20 augustus 1887,
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
op 1 oktober 1965,

gesterkt door het Sakrament der zieken,
de H. Communie en de Pauselijke zegen.

Gelukkige kinderen die op zo 'n moeder fier
mogen gaan. Jaren lang heeft de dierbare
overledene zich in stilte voorbereid op de
grote ontmoeting met de Heer, haar lijden
en miserie van de oude dag grootmoedig
dragend en zichzelf wegschenkend voor haar
kinderen en kleinkinderen. In lief en leed
heeft ze steeds Gods Wil gezocht en betracht.
Nu aanvaardde zij op kristelijke wijze de
dood uit Gods handen. Het heengaan van
deze vrome vrouw doet ons nadenken: niet
het aantal jaren telt voor de eeuwigheid
maar de wijze waarop men in dit leven God
en de naaste bemint. Tot zolang haar
krachten het toelieten heeft zij haar leven
gesteld in dienst van haar naastbestaanden.
Geliefde kinderen, ik dank u van harte voor
uw toegewijde zorgen. Weest voor vader
vol steun en toewijding in zijn oude dag.

Dierbare echtgenoot, uw geloof en ver-
trouwen op God weze nu uw sterkte en
opbeuring in ons stille woning.

Uw gebed weze mij een troostende steun.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De Familiën THOMAS,
VAN DAMME,
VAN DER ZWALMEN,
VAN HOORDE,
TORTELBOOM
en MORNIE

BEDANKEN.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde