

De rechtvaardige zal bloeien als een Palmboom.
(Ps. 91,13)



GEDENKT IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN DE HEER

Jozef THOMAS

Echtgenoot van MAES Emilie

Geboren te St-Maria-Horebeke, 1 oktober 1898 en
schielijk overleden te Michelbeke, 18 november
1958 gezalfd met de H. Olie « in extremis »
Lid van de St Barbara-Confrerie.

De dood komt niet alleen als een dief in de
nacht maar ook in volle klare dag. Doch die
goed leeft moet niet vrezen plots te sterven,
want « sterven is erven ».

Gedurende 32 jaren en 8 maanden haalde hij
het « zwarte goud » boven de grond. Nu schit-
tert het eeuwige en onvergankelijke hemelse
goud aan zijn kroon !

Hij was 'n ingoede, werkzame en waar christen
man.

Iedereen was zijn vriend en voor ieder had
hij 'n opgewekt woord. 'n Bewijs van zijn trouwe
arbeid is dat hij 25 jaar bij de zelfde werkgever
arbeidde.

Goede echtgenote, wij waren zó gelukkig en
goed te samen in onze blijde levensavond. Ik ga
plots maar niet onvoorbereid. Zoek uw steun en
troost in het gebed. Al mijn dank voor uw schone
liefde en uw goede zorgen.

Beminde zuster, broeders, schoonzusters,
schoonbroeders en familie, troost mijn goede
vrouw, en bidt voor mij opdat ik waardig worde
de belofte van Christus.

Dierbare makers uit de koolmijn,

Wilt Gij mijn arme ziele gedenken

Gelieve mij een « Ave Maria » te schenken.

Goede geburen, ook u dank ik van harte om
uw vriendelijkheid en uw hulp.

H. Jozef, patroon v. d. goede dood, bid voor ons,



De familiën THOMAS, MAES, BORDEAUD'HUY
en AERTS danken U voor gebeden en bliken
van deelneming in hun rouw.

Zottegem, druk. " De Beiaard " Haegeman-Cousy