

†

Bedroefd om zijn heengaan, bidden we voor de zielerust van

DE HEER

Jêrôme THOMAS

weduwnaar van **Mevrouw Alice FONTEINE** en
van **Mevrouw Theodora RONKEL**.

Geboren te Sint-Denijs-Boekel op 14 maart 1917 en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 8 april 1989. Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Pasen dat we zo juist vierden verheldert het mysterie van leven en dood. Het sterven en verrijzen van Jezus, de Zoon van God belangt alle mensen aan. De Heer zegt ons : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven ».

(Joh. 12, 21-24)

Eenvoud en nederigheid kenmerkten zijn leven, onverpoosde en harde werklust, in totale inzet voor vrouw en kinderen. Gehard door aanhoudende zorgen en gestaald door de wederwaardigheden en de tegenslagen in zijn leven hebben van hem een moedig en bewust man gemaakt. Het vroegtijdig heengaan van zijn eerste vrouw door een langdurige ziekte, en het heengaan van zijn tweede vrouw en zoon Jhonny heeft hij in stilte aanvaard.

Mogen zij die ons altijd het meest nabij waren mijn goede en lieve zoon vertroosten in zijn eenzaamheid en hem een warme thuis bezorgen, waar hij liefst alléén op het erf verblijft. Dit was mijn grootste betrachting hem bij te staan en hem gelukkig te maken. Ik dank U er van harte om.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ge weet hoe ik met elk van u begaan was en niet in het minst met Jhonny. Hoe ik voor ieder van u hard gewerkt heb, vroeg en laat spijs vele tegenslagen. Tracht met eerbied en met dank voor mij, onderlinge vrede voor uw aller geluk te bewaren en blijft mijn lieve Jhonny uw steun en hulp betonen.

Familie en vrienden, dank voor uw vriendschap en medeleven. Ik zeg u geen vaarwel maar tot blij weerzien in het hemels Vaderhuis.

Voor uw blijken van medeleven in hun rouw danken U de families

THOMAS - DE BLEECKER -
RONKEL - LEMAITRE.

Namis : zondag 21 mei 1989 om 10 uur.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel