

Gelukkig, wie leeft en sterft onder de bescherming van Maria!
H. Alf. van Lig.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw

FÉLICITÉ THIREZ

geboren te Everbeek, de 18 October 1879, en er overleden de 31 Mei 1956, versterkt door het H. Oliesel.

Geboren in een Mariamaand is Félicité schielijk maar niet onvoorbereid, heengegaan in een Mariamaand, na haar Hemelmoeder veel gebeden en geëerd te hebben.

«Als een dief in de nacht zal ik komen» verwittigt ons O. L. Heer in het H. Evangelie. Daarom is hij verstandig, die, zoals de Overledene, dikwijls tot de HH. Sacramenten nadert, veel bidt en een onberispelijk leven leidt!

Ijverige werkzaamheid, gelaten overgave aan de H. Wil van God in 't lijden en de vele beproevingen, grote vroomheid zijn de schone lessen en voorbeelden die haar leven ons gaf.

Bewenen wij haar afsterven niet te veel, want ze heeft de vele ellenden van dit voorbijgaand leven verwisseld voor 't grote geluk van een beter eeuwig Leven.

Duurdare Schoonbroeder, Neven, Nichten en Bloedverwanten, ik dank u voor uw vele en grote zorgen. Vaartwel en leeft schoon en kristelijk. Ik vergeet U niet : vergeet mij ook niet in uw gebeden en Heilige Kommuniën.

HH. Harten van Jezus en Maria, uw Rijk kome !
(300 d. afl.)

De familiën THIREZ en CLINQUANT zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.