

De dood is de weg tot 't eeuwig leven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**EMERENCE THIREZ**

echtgenote van Victor Cotton

geboren te Zarlardinge, de 28 September 1859 en overleden te Everbeek, de 19 Januari van het Maria-Jaar 1954, voorzien van de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Langzamerhand namen haar krachten af en stierf zij in een gelukkigen en hogen ouderdom.

Gen. XXV. 8.

De mens is geboren om te werken zoals de vogel om te vliegen. (Job V. 7) Wie de last en 't werk vlucht volbrengt niet hetgeen waartoe hij geboren is. (H. Bern.) Het werk zuivert de zeden, en het einde is zacht van hen die gewerkt hebben. H. Joh. Chrys.

Stellen wij onze ziel niet achter het vergankelijk lichaam. Waarom voedt en versiert gij uw lichaam met kostelijke dingen? weldra wordt het door de wormen verteerd. Versier uw ziel met goede werken en deugden: daarmee zult gij voor God, de Engelen en de Heiligen eeuwig schoon zijn. E. P. Heerkens S. V. D.

Vaartwel, teerbemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen. Denkt aan de vlijtige zorg die ik voor u had. Gij waart mijn vreugde en omringdet mij met liefdezorgen op uw beurt. Vaartwel, bemint elkaar en leeft schoon tot het blijde wederzien in den Hemel.

Maria, die verloor Uw Teerbeminden,  
Maria, help ons haar eens wedervinden! G. G.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht. (300 d)  
Minnelijk Hart van Maria, wees mijn zaligheid!  
(300 d. afl.)

---

De familiën THIREZ, COTTON, VAN-  
CAUWENBERGHE en DECOCK  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.