

" Heer, laat de uwen verrijzen in heerlijkheid .



Gedenk in uw gebed
de heer

RENE THIENPONT

echtgenoot van mevrouw

ZOE VAN DE PONTSEELE

geboren te Deftinge de 14 mei 1899 en er
schielijk overleden de 3 oktober 1970,
gezalfd in extremis.

In Christus, in zijn verrijzenis uit de doden, ligt gans onze hoop en zekerheid van troost voor onze overledenen. Wat in de Heer voltrokken werd, de opstanding tot eeuwig leven, willen we graag tot werkelijkheid zien komen bij hen die ontslapen zijn

Hij alleen kan ons menselijk geluk, ons bemind zijn door onze geliefden ons gewaardeerd zijn door de dagelijkse omgeving, voor altijd waar maken en doen voortleven. Wie in vriendschap trouw bleef aan Christus en volgens Zijn Woord de medemens achtte en hielp, zo was toch René, mag zeker rekenen op de goedheid van de hemelse Vader en op Zijn barmhartigheid. Wij bidden voor René dat de Heer Jezus hem opneme in de eeuwige vreugde, dat hij de namen van hen die hem zó lief waren voortdurend in herinnering mag brengen, en zó in eeuwig geluk en vrede moge leven tot we weer

eens samen zijn, maar dan voor eeuwig. We weten dat alles waarin René goed en groot is geweest ons zal blijven spreken en aanmoedigen. Terwijl de mens, werkzaam en bezorgd, zijn aardse huis afbreekt om een aangenamer thuis te zijn voor iedereen, is God volop bezig met een nieuwe woonst op te trekken waarin we voor goed zullen mogen wonen.

Mijn goede echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mij zó genegen en zó bezorgd om mij. Dank u allen om deze vriendschap en trouwe genegenheid. Blijft eensgezind en goed voor elkaar door uw gebed en in de geest van hen die u voorgingen.

Mijn beste broer, zusters en schoonbroers en schoonzusters, geburen en kennissen, mijn beste dank voor uwe goedheid en aandacht, voor uwe voorbeeldige samenwerking en solidair samenzijn, moge alles zó verder gaan met de kracht van mijn gebed en de steun van uw traditioneel christelijk leven.

H. Ursmarus, mijn parochiepatroon en alle verdienstelijke mensen die ons voorgingen, bidt voor mij om de vruchten van het christelijk leven in volheid te mogen beleven.

De families

THIENPONT, VAN DE PONTSEELE,
VERSTRAETEN, SURDIACOURT, bedanken.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge