



Zij die tijdens haar leven zo dicht bij ons was, zal toch nooit ver van U geweest zijn, Heer. En nu zij zo dicht bij U is, kan zij toch niet ver van ons zijn.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Maria THIENPONT**

Moemoe

weduwe van de heer Amedée REYGAERTS

Geboren te Sint-Pieters Kapelle op  
20 november 1902 en thuis zacht in de Heer  
ontslapen op zondag 3 juli 1994.

De families THIENPONT - REYGAERTS -  
DE ROOSE en DE CRICK  
danken U voor de blijken van medeleven.

Heer,

Ik wou U, alleen maar danken  
om al de jaren van mijn leven,  
om al de dagen van mijn jaren,  
om al de uren van mijn dagen.

Ik vraag U niet om tijd  
om nog dit of dat te doen,  
Ik vraag U de genade  
in de tijd die Gij, me schenkt  
te doen, wat Gij wilt dat ik doe.  
en, nogmaals dank er om.

*M. Reygaerts-Thienpont*