

O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEVROUW

CAMILLA THIENPONT

WEDUWE VAN MIJNHEER

EMIEL ROMAN

geboren te Maercke-Kerkhem den 21 Juli 1874
en er zeer godvruchtig overleden
den 2 Maart 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van den H. Rozenkrans.

- - o - -

De goede overledene betreuren wij, als de brave christene huisvrouw die binst haar leven velen tot voorbeeld heeft gediend.

Moeder van een talrijk gezin, heeft ze zeker haar brood niet in ledigheid geëten. Dan heeft ze nog met groot geduld de lange lasten van den ouderdom gedragen, om zoo den schat harer verdiensten te vergrooten bij God. Haar beste troost en steun in de ziekte was haar paternoster.

Mijn geliefde Kinderen, Kleinkinderen en Familie ik dank U voor de zorgen waarmee gij mij hebt omringd en ik wacht op U hierboven. Tracht daarom dit korte leven in dienst van God door te brengen, getrouw aan uwe dagelijksche gebeden en aan uw zondagplicht. Vergeet mij niet in uwe gebeden en HH. Missen.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome! 300 d. afl.

R. I. P.

Dr. Portois Schoorisse.

Mijnheer en Mevrouw Leon ROMAN-VERPLANCKEN en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Charles VAN SCHOORISSE-ROMAN en kin-
deren;

Mijnheer en Mevrouw Octaaf VERPLANCKEN-ROMAN en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Charles ROMAN-VERPLANCKEN en kin-
deren;

Mijnheer en Mevrouw Felix ROMAN-DE LANGHE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Marcel ROMAN-DE LANGHE;

De familie THIENPONT;

De familie ROMAN;

Danken U voor Uw gewaardeerde
en christelijke deelneming.