

Als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt
hij veel vrucht voort. (Jo. 12. 24)

VROOM AANDENKEN

aan

Zuster LUTGARDIS

(Mejuffrouw Anna Thielman)

van de Zusters van Sint Franciscus

te Oprakel.

Zij werd geboren te Kieldrecht op 26 februari 1925. Gedreven door het verlangen zich aan de dienst van God te wijden sprak zij haar kloostergeloften uit op 5 september 1949. Gestrekt door de heilige sacramenten ging zij naar het vaderhuis terug op 6 november 1972.

« De gelukzaligen, wat hebben zij te doen in de hemel? Ik voor mij zou graag erkennen dat God GOD is, dat is : oneindig groot, goed, machtig, kortom ALLES is in Zichzelf. Of is aanbidding geen « erkenning »? Zo zou ik Hem willen eeuwig loven! Loven is feliciteren... Is onze hemelse vreugde dan geen eeuwig lof-gebed?... »

Uit deze tekst van de overledene zelf die de uitdrukking is van haar diepste wezen blijkt hoezeer zij naar God gericht leefde. Dit leven was een getuigenis. Moge het een bron van bezieling zijn voor velen.

Ja, er ligt vreugde in die rouw...

Jezus, geef uw verlangen bloot
over mijn ziel als over brood
en in Uw handen als U-zelf
breek mij tot spijs voor klein en groot.

Jezus, o kom nu vaardig zijn
over mijn ziel als over wijn
en uit Uw Wil als uit een kelk
vergiet mij tot louter Festijn.

Jezus, Jezus ik ben gereed,
over mijn leven daalt Uw leed.
Enige Liefde proef U-zelf
en dank zij Dat, vergeef, vergeet...

Reninca