

Vader, in uwe handen beveel ik mijn geest (S.Lucas)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**GERMAINE, MARIE-JOSEPHE,  
GHISLAINE THEYS**

echtgenote van Mijnheer  
**JOZEF SCHOLLAERT**

geboren te Grez-Doiceau de 3 januari 1918 en god-  
vruchtig overleden te Leuven de 17 augustus 1956,  
versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder  
de H. Kerk.

De dood van de rechtvaardige is het einde van de  
nacht en de dageraad van de enige dag; het eindpunt  
van de ellenden en beproevingen van 't aardse leven  
en het begin van de eeuwige zaligheid: dat is onze  
vaste hoop en de hoop is een lening die men aangaat  
als voorafneming op het geluk.

Wij mogen over onze doden treuren zoals Jezus  
weende over Lazarius; op voorwaarde dat wij door  
onze tranen heen opblikken naar de hemel waar al  
onze aardse genegenheid voor eeuwig bezegeld wordt.  
(H. Franc. van Sales.)

De duurzame afgestorvene was zachtmoedig en ne-  
derig, zij was moedig in het volbrengen van haar  
plicht en verdroeg met een glimlach de onaangenaam-  
heden van haar ziekte om aan hare duurzamen geen  
leed te berokkenen. Het gebed en de sacramenten  
bezorgden haar die bovennatuurlijke kracht en de  
vrede des harten die alle andere genoegens te boven  
gaat.

Duurbare echtgenoot, gij waart zo goed voor mij,  
schenk mij nu ook nog de lafenis van uw gebed, be-  
waar uw ziel in vrede en draag op onze jongen al de  
genegenheid over die gij koesterdet voor ons beiden.

Duurbare zoon, benin uw vader en luister naar  
hem, werk goed en bid vurig om op te groeien tot  
een flinke jongen en later een geschikt werktuig te  
zijn in Gods handen.

Beminde ouders, broeders, zusters en verwanten,  
gij allen die mij bemind en bijgestaan hebt, ik dank  
u en reken op een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300d. a.



Mijnheer Jozef SCHOLLAERT,  
De Jongeheer Jean-Marie SCHOLLAERT,  
Mr en Mw Jean-Baptiste THEYS-LOYE,  
Mr en Mw Leopold TELLIER-THEYS,  
Dokter en Mw Louis THEYS-DEVAUX en kinderen  
Geneviève, Béatrice, Françoise, Jean-Louis,  
Dokter en Mevrouw Pierre DE KETELAERE-THEYS  
en kinderen Jean-Pierre, Luc, Bernadette, Dominique  
Mevrouw Amedée SCHOLLAERT,  
Mejuffer Yvonne SCHOLLAERT,  
Mejuffer Marie-José SCHOLLAERT,  
Mejuffer Rosine SCHOLLAERT,  
De Familiën THEYS, LOYE, SCHOLLAERT,  
CARNEWAL, DE TEMMERMAN

danken U van harte voor  
uw gebeden en uw blijken  
van deelneming in hun rouw

Uitg. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oud.