

Wij buigen het hoofd, algoede God, al breekt
en bloedt ons hart van smart.

†

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie THEUNISSEN

Weduwe van de Heer
Achiël DE STAEBELE

geboren te Mater op 22 februari 1899 en over-
leden te Oudenaarde op 11 juni 1971.

Bediend met de HH. Oliën der zieken.

Niemand kon vermoeden dat onze lieve moe-
der ons zo spoedig zou verlaten ; wij dach-
ten aan beternis en genezing en zie, onver-
wachts ontviel zij ons.

Heer, wij zouden ondankbaar zijn als wij al-
leen treurden om haar heengaan en U niet
erkentelijk waren, omdat Gij ons zo een moe-
der hebt gegeven.

Haar leven is een offer geweest van zelfver-
loochening voor haar man, kinderen en klein-
kinderen.

De beproevingen van het leven bleven ook
niet weg. Doch getroost door de genegen-
heid en hulp van allen aanvaardde ze alles
met gelatenheid.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, draag allen mijn aandenken in
uw hart, en bid voor mij. Heb dank voor uw
liefdevolle zorgen en genegenheid.

H. Amelberga bid voor ons.

Heer en Mevrouw Octaaf VAN DER HAEGHEN-
DE STAEBELE en kinderen,

Heer en Mevrouw Jozef DE HANSCUTTER-
DE STAEBELE en kind,

Heer en Mevrouw Jozef DE STAEBELE-
MESSIAEN en kind,

Heer en Mevrouw Herman VAN HOEY-
DE STAEBELE en kind,

Heer en Mevrouw Dion DE STAEBELE-
SOUFFRIAU en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De Families :

THEUNISSEN, DE POTTER,
DE STAEBELE en DE NEVE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**