

Dankbaar aandenken aan



*De Heer*  
*Henri Albert*  
**THEVISSSEN**

*echtgenoot van Mevrouw*  
*Clara VILYN*

*Geboren te Oudenaarde op 1 februari 1923 en thuis  
godvruchtig overleden op 18 juni 1999,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.*

---

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en de families  
THEVISSSEN – WALLEZ – VILYN – DE SCHEPPER

danken U voor uw blijken van deelneming  
en voor uw gebed.

Om te aanvaarden dat jij sterven moet,  
jij zo vol levenswil,  
jij die de beste krachten schonk  
aan de zorg voor anderen,  
valt ons zwaar.

Nog zovelen hadden jou nodig.  
Zoveel houden van jou,  
maar moeten je loslaten.  
Voor jou en voor ons  
was je leven nog niet voltooid.

Jouw ongeneeslijke ziekte,  
die al jouw levenskracht wegkrabde  
en ondermijnde,  
heeft wonden geslagen in ons hart  
en bij herhaling doen zeggen:  
Waarom jij ...?

We hebben geen antwoord gekregen  
dat ons voldeed,  
maar wel ben jij onvergetelijk geworden  
in ons leven.  
Terwijl jouw krachten minder werden,  
ging er een kracht van jou uit,  
die jouw zwakke lichaam overtrof.

Jouw sterven kunnen we niet aanvaarden,  
maar jouw leven willen we opnemen  
in ons leven, als een zaad  
gezaaid in ons, om vrucht te dragen.  
Zonder jou was ons leven armer geweest.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.