

O Heilig Kruis, onder uw schaduw wil ik rusten.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

CLEMENCE TERRAIN

weduwe van Mijnheer
VICTOR VAN OYCKE

geboren te Sint Maria-Lierde den 3 Januari
1873 en overleden te Sint Martens-Lierde
den 3 Juni 1946,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij heeft de ongemakken eener langdurige ziekte met groote verdueligheid onderstaan en aanzag de dood met de vaste hoop op Gods barmhartigheid.

De duurzame overledene heeft ellendige jaren gehad en veel droeve nachten geteld ; maar wie is de mensch hier op aarde zonder kruis en verdriet ? Geheel het leven van Christus was een gedurig kruis, hoe zouden wij dan rust en blijdschap zoeken hier op aarde. Tegen het geweld der dood kan niemand zich verzetten. Zij wijkt voor niemand ; rijk en arm, kloek en krank, moeten voor haar macht zwichten : wees dus altijd bereid.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijne vreugde en mijn trots, de liefde welke ik u op aarde toedroeg, zal niet verzwakken in den hemel : weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden, God smeevende dat Hij ons allen eens vereenige daar waar onze vreugde geen einde zal hebben.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën TERRAIN,

VAN OYCKE,
VAN ELSUWÉ
en PILAET.