

Gij neemt het leven o Heer, niet af
Gij maakt het nieuw.

Dat geloven wij op uw woord.

(Prefatie uitvaartmis)



Wees in uw vroom gebed indachtig de ziel van
MIJNHEER

Richard, Jan-Baptist Ternoot

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN CAUWENBERGE

geboren te Optrakel op 16 augustus 1898 en er
godvruchtig overleden op 13 februari 1968 gesterkt
met de HH. Sakramenten der zieken en de Pau-
selijke Zegen.

Hij was opgeëiste van de oorlog 1914-18
Lid van de Xaverianen-genootschap.

Heer God, heb dank omdat wij van U zulk
een goede, liefhebbende vader en echtgenoot ge-
had hebben. In volle onderwerping schenken wij
U hem terug, innig dankbaar omdat wij mochten
getuigen van zijn warme goedheid, zijn eenvoudige
levenswijze, zijn oprechte genegenheid en zijn
mannelijke vroomheid.

Zwaar hebt Gij hem beproefd, maar het lij-
den heeft hem nooit geestelijk gebroken, inte-
geendeel het bracht hem steeds dichterbij U, bij
wie hij sterkte voelde en op wie hij zijn ver-
trouwen vestigde. Hij was klaar voor Uw laatste
wenk die hem riep naar het hemels Vaderhuis.
Steeds blij van geest en optimist ondanks de ja-
renlange miserie, belangstellend om wat in de we-
reld en in zijn omgeving omging, zo hebben wij
hem gekend.

Bemide echtgenote, samen zijn wij gelukkig
geweest. samen hebben wij ook ons best gedaan.
Heb dank voor wat gij in mijn leven als goede
en stille vrouw hebt betekend. Bid voor mij in
de uren dat gij u alleen voelt en de gedachte
aan mij zal u vertroosten.

Beste kinderen en kleinkinderen, laat uw gene-
genheid voor moeder een aanmoediging zijn om
in het verder leven niet te vereenzamen. Ik weet
dat gij mij niet vergeten zult in uw gebed, ik
waak over u vanuit de hemel.

Bemide broers en zusters, familieleden,
schenkt mij de verkwikking van uw gebed, gij
vooral mijn neef-priester gedenk mij aan het
altaar.

Eerwaarde zusters en verpleegsters, God lone
u voor de troost en verzorging die ik van u
mocht ontvangen.

Dat hij in vrede ruste.

Voor uw troostend medeleven en gebed,
danken u van harte :

de families TERNOOT, VAN CAUWENBER-
GE, JOURQUIN en GODDIJN.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrake.