

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

RICHARD TERNOOT

echtgenoot van Mevrouw

Rosalie VAN DER BRUGGEN

geboren te Oprakel, de 30 december 1878
en er godvruchtig overleden de 21 december 1962.
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van het Xaverianengenootschap.

O gelukkige man, die zo een lang en schoon leven aan de Heer en Schepper mag aanbieden, gevuld met arbeid, gebed en offer. Hoe zal de goede God met tederheid en liefde op hem nederzien en hem als beloning de eeuwige zaligheid schenken.

Met eenvoud en trouw heeft hij hier op aarde de opdracht vervuld, die God aan ieder mens gegeven heeft: Hem beminnen en dienen, om later voor altijd Hem te mogen aanschouwen en het hemels geluk te genieten.

Met Jezus' eigen woorden mag hij zalig worden geprezen, deze echtgenoot en vader, die zijn leven lang heeft geluisterd naar het woord van God en het heeft onderhouden, die het goede zowel als het kwade met een opgeruimd hart uit de hand van God heeft aanvaard, die als echtgenoot de blijvende vreugde en de trouwe steun van zijn vrouw, en als vader de beschutting en de veilige toevlucht van zijn kinderen is geweest, die door zijn minzaamheid, zijn zorgzaamheid en goedheid allen die hem kenden nader tot God heeft gebracht.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, cit afscheid is geen vaarwel maar een tot weerziens. In de hemel zullen wij allen eens voor altijd verenigd zijn.

En gij, mijn dierbare dochter, die ik aan de Heer heb afgestaan om te gaan arbeiden op het verre missieveld, gedenk mij bij uw Goddelijke Bruidegom. Alle familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw dagelijkse gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Uw deelneming in de rouw en Uw gebeden voor onze dierbare overledene waren ons een troost en een kostbare hulp. Daarom danken

De Familiën TERNOOT, VAN HAEZEVELDE,
VAN DER BRUGGEN en VAN DE WEGHE.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470