

De dood is als een geneesmiddel gegeven.
(H. Ambrosius)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi TERNOOT

geboren te Opbrakel op 4 januari 1906 en er over-
leden op 22 april 1963.

Hij kan niet slecht sterven die goed geleefd heeft.
De dood waaraan een gans leven als voorbereiding
voorafging, mag niet als een ongeluk worden aanzien.
Onverwachts maar niet onvoorzien is deze brave
man tot een beter leven ingegaan.

Die dood is een rust... een bevrijding van het
zweeten en zwoegen in dit aardse tranendal, na deze
zware levenstaak van rusteloos zoeken na de vele
en grote offers vooral van een jarenlange gedragen
en ondermijnende ziekte, had hij in zijn laatste le-
vensdagen geheel zijn verlangen en hoop gesteld in
een bede en wake op de hemel, waar hij eindelijk
na zijn tobben en zwoegen is binnengegaan in de
ware Rust, de ware Paasvreugde en Vrede, die alleen
de Heer geven kan.

Wij mogen hopen en betrouwen, ook bij een rasse
dood. Gods Heilplan is er een van oneindige liefde
en barmhartigheid. Bij de algoede Vader is er over-
vloedige verlossing en genade, door de verdiensten
van onze Heer Jezus Kristus, voor elk menskind
van goede wil.

De duurzame afgestorvene was een in-kristelijk
man, een eerlijk en naarstig werker, gediensig en
vriendelijk jegens zijn burens en medeburgers; doch

zijn geesteskrachten en lichamelijk gestel waren niet
bestand tegen de vele tegenslagen en wederwaardig-
heden die hem uiteindelijk hebben neergeveld.

Bedroefde broer, zusters en familieleden, gedenkt
uw duurzame overledene in uw vrome gebeden. Ik
dank U voor alles wat ge voor mij geweest zijt en
gedaan hebt. Tot weerziens in het zalige hierna-
maals.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

7 j. en 7 q. afl.



De Families

TERNOOT - SADONES,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel