

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Omer, Alfons TERNOOT

zoon van wijlen

Alfons en Beatrix JOURQUIN.

Geboren te Oprakel op 8 oktober 1904 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel op 28 februari 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van K.B.G.

God zegende Omer met een lang en gelukkig leven: gelukkig omdat hij voor zichzelf geen al te grote eisen stelde, met weinig leerde tevreden zijn en steeds er op uit was om anderen gelukkig te maken. Het leven had nochtans zeer vroeg hard ingeslagen. In volle bloei van zijn jong leven werd hij geconfronteerd met een zware handicap. Hij leerde er mee leven. Hij leerde zijn plan trekken zonder al te veel beroep te moeten doen op anderen. Hij vluchtte nooit het werk dat hij aankon. Integendeel, hij was er fier op nog zoveel te kunnen. Van jongsaf had hij geleerd nooit te klagen. Voor elke attentie tegenover hem was hij zeer dankbaar. De laatste weken kwamen ziekte en miserie meespreken in zijn leven. Tegenover zusters en

verpleegsters, tegenover familieleden die op bezoek kwamen, tegenover vrienden die even kwamen groeten, was hij gevoelig, zonder dat altijd luidruchtig te uiten.

Is hij nu van ons lichamelijk gescheiden toch blijft hij leven in onze gedachtenis en blijft hij met ons verbonden als wij hem gedenken in ons gebed. Hij staat nu voor Gods troon en zal beloond worden voor al het goede dat hij deed. Trouw beleefde hij de kristelijke plichten die hij van jongsaf geleerd had. Dat alles zal hem nu ten goede komen bij de Heer: kom binnen in het Rijk der hemelen, gij trouwe dienstknecht.

D'erbare familieleden, broer en schoonzusters, neven en nichten, dank voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Vriendschap en genegenheid zijn waarden waar een mens kan van leven. Blijf mij nu gedenken in uw gebed. Eens zien wij elkander weer bij de Heer.

Goede vrienden van K.B.G. en kaartersclub, dank u voor de aangename verpozingen op onze bijeenkomsten. Wil ook gij mij blijven gedenken in uw gebed.

*Namus: Zondag 27 maart 1983*

De families TERNOOT-JOURQUIN,  
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel