

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen,



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**NATHALIE TERNOOT**

weduwe van de Heer

**EMIEL DE VOS**

geboren te Opbrakel, op 14 oktober 1872,  
en er godvruchtig overleden op 29 mei 1957.  
Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.



Gelukkig de vrouw, die mag terugblikken op een leven gevuld met noeste arbeid en zorg voor haar gezin.

De dood van de rechtvaardigen brengt de volkomen vreugde, het einde van de arbeid van dit leven, de beloning na de kwellingen, de prijs en de erekroon na een moedige strijd.

Het leven wordt voor uw gelovigen niet weggenomen, o Heer, doch verwisseld, en nadat het huis van dit aardse verblijf is ontbonden, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen.

Dit leven brengt ons goed en kwaad, zoetheid en bitterheid, voorspoed en beproeving, maar de eeuwigheid brengt ons een overvloed van onvermengde vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de dood heeft mij weggenomen uit uw midden, ondanks uw grote genegenheid en uw liefderijke zorgen, maar door mijn voorspraak bij God zal ik onder u aanwezig blijven. Beminde broeders, schoonzusters, alle familieleden en vrienden, gedenkt mij dagelijks in uw gebeden en tot weerziens in de hemelse zaligheid

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, 300 d. afl

R. I. P.



Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Haar die ons dierbaar was. Wij danken U innig

De Families TERNOOT, DE VOS,  
VAN HAEZEVELDE, HAEGEMAN,

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt