

Voor Uw getrouwen, Heer, wordt het leven om-
gezet en niet ontnomen. (Jo. 11,25)



Gedenk in uw vroom gebed de ziel

van Mevrouw

MARIE - CESARINE TERNOOT

echtgenote van Heer

JAN-BAPTIST DETAND

geboren te Opbrakel, op 18 October 1895, en
aldaar godvruchtig overleden op 8 April 1953,
Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Lid van de godvruchtige genootschappen van
de parochie en van de K. A. V.



Onvoorzien doch niet onvoorbereid werd de
dierbare overledene in deze witte Paasweek door
de Heer geroepen. Haar geknakte gezondheid
was beter geworden, hoopvol zag ze reeds de
terugkeer naar huis tegemoet, en op de laatste
dag van haar noeven riep God haar naar het
eeuwige licht en de beloning van het Vaderhuis.

Zij laat ons een grote schat na: het geluk van
een christelijke opvoeding, het voorbeeld van
haar eerlijke, deugdzaame levenswandel, het toon-
beeld van haar geduld in de jarenlange ziekte
die de goede Vader haar liet overkomen.

God vraagt ons een zwaar offer, want wij ver-
liezen een trouwe echtgenote en een toegewijde
moeder. Ze was er nog zo nodig voor ons al-
ler geluk en welzijn. Maar wij buigen deemoed-
dig het hoofd voor Gods heilige Wil: wat God
doet, is wel gedaan.

Bemide echtgenoot en dierbare kinderen, vroeg
werd ik U hier op aarde ontnomen. Ge hebt
me omringd met zoveel liefde. Ik blijf U bemin-
nen en helpen van hierboven. Ik ben steeds zo-

zeer om U bekommerd geweest en heb, meer
bijna dan mijn krachten het toelieten, zoveel voor
U gedaan. Bidt voor mij elke dag. — Beste André,
het was mijn troost en trots te weten dat ge eens
als priester het altaar zult opgaan. Ik zal dat
geluk niet meer beleven op aarde, maar van uit
de hemel zal ik u volgen op uw levensweg. Op u
vooral reken ik dat ge de steun zult zijn voor
vader, broeders en zuster. Volhard! Wees geluk-
kig en maak gelukkig.

Bemide bloedverwanten, gedenkt mij in uw
vroom gebed; en gij, beste schoonbroeder-priester,
schenk mij de gave van een dagelijks aandenken
in uw H. Misoffer.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (9 j. afl.)

Heer Jan-Baptist DETAND;
Heer Valère DETAND;
Heer en Mevr. Albert ROOS-DETAND;
Heer Omer DETAND;
Eerw. Heer André DETAND, student in
de Theologie aan het Groot Seminarie
te Gent;
Heer Firmin DETAND;
De Familiën TERNOOT, DETAND,
JOURQUIN en DERNICOURT;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt